

WAT IS EEN REVIVAL FELLOWSHIP?

De oorspronkelijke gemeente

De Christelijke gemeente begon bijna 2000 jaar geleden toen, zoals het in de Bijbel beschreven wordt, de apostelen samen aan het wachten en bidden waren voor hetgeen Jezus noemde "de belofte van de Vader".

Vlak daarna werden ze allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen ze te spreken in andere talen. Deze ervaring kennen we als de "Pinkster ervaring", zoals het voor de eerste keer gebeurde op de Pinksterdag – een Joodse feestdag. In de Bijbel staan veel andere voorbeelden beschreven van mensen die de Heilige Geest op precies dezelfde manier ontvingen, waarmee gedemonstreerd wordt dat deze ervaring normaal was in de eerste Christelijke gemeenten.

360 jaar na deze Pinksterdag, schreef Chrysostom, de Bisschop van Constantinopel:

'wie gedoopt werd in de dagen van de apostelen, sprak meteen in tongen, ondanks het feit ze rechtstreeks uit de afgodendienst kwamen, zonder enige kennis of ervaring met de geschriften, ontvingen ze toch meteen de Heilige Geest; niet dat ze de Geest zagen, want hij is onzichtbaar, maar God gaf een duidelijk bewijs van Zijn energie'.

Een aantal eeuwen lang waren tekenen, genezingen en wonderen een integraal gedeelte van het gemeenteleven.

Kracht van God verloren

Toen in het jaar 312 na Christus de Romeinse keizer Constantijn aan de macht

kwam, maakte hij het Christendom de officiële Staatsreligie van het Romeinse Rijk. Vanaf toen werden de Christelijke principes vermengd met heidense rituelen en afgodendienst. Daardoor gingen vele fundamenten van het Christelijke geloof, inclusief de Pinkster ervaring, verloren. Al gauw werden de kerken levenloos en krachteloos. Er waren geen genezingen, geen wonderen en geen duidelijk bewijs meer van de Heilige Geest in de gemeente. De leiders van de gemeente maakten zich steeds minder druk over de oorspronkelijke boodschap van zaligheid en gingen politiek bedrijven. Ze heersten over regeringen en koninkrijken, riepen invasies en slachtingen af en namen dikwijls drastische acties om van hun tegenstanders af te komen.

Dwars door dit alles heen echter, bleven gewone mensen de vervulling met de Heilige Geest ervaren, gepaard gaande met het Bijbelse bewijs van het spreken in tongen. Velen werden vervolgd en zelfs gemarteld om hun geloof.

De Grote Reformateurs

Van Martin Luther, een grote reformateur uit de 16e eeuw, was bekend dat hij de Pinkster ervaring had. Hij daagde de kerkleiders van die dagen op vele punten uit, maar centraal stond de boodschap van persoonlijke verlossing. Volgens Souer, de schrijver van 'De geschiedenis van de Christelijke kerk' was 'Dr. Martin Luther een profeet, evangelist, spreker in tongen en uitlegger in één, begiftigd met alle gaven van de Geest.'

Soortgelijke ervaringen waren te vinden onder de Quakers, de Pelgrims van Britannië, en andere, minder bekende Christelijke groeperingen. Wesley, en andere grote mannen van God, spraken over dezelfde

dingen. Terwijl alle grote revivalisten de Pinkster ervaring deelden, hebben weinigen van hun volgelingen het nog steeds. Velen zien er ook het nut niet meer van in.

Deze Eeuw

De begin jaren 1900 brachten opnieuw een grote Christelijke opleving. Wereldwijd ontvingen duizenden mannen en vrouwen de Heilige Geest met de manifestatie ervan; het spreken in nieuwe tongen. Velen gingen weg of werden verdreven uit de reguliere kerken en begonnen wat we nu 'Pinkster Gemeentes' noemen, waarbij de vervulling van de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen heel gewoon was. Vandaag de dag genieten tientallen miljoenen mensen wereldwijd van deze ervaring.

Ontstaan van de Revival Fellowship

Vlak na de tweede wereldoorlog ontstond er een grote Pinksterbeweging in Australië, waar een aantal nieuwe kerken uit ontstonden. Deze kerken trokken grote aantallen mensen uit een dwarsdoorsnede van de maatschappij aan. Sommigen kwamen uit andere kerken terwijl velen totaal geen religieuze achtergrond hadden.

Gebaseerd op hun gezamenlijke ervaring en doctrine kwamen vanuit deze beginselen gemeentes in Victoria en Zuid Australië samen, en hier vanuit groeide de gemeente in het hele land. Vandaag zijn er vele gemeentes door heel Australië en in andere landen, inclusief Europa, Nieuw Zeeland, Fiji, Papua Nieuw Guinea, Groot Britannië, USA, Brazilië, Afrika en Singapore.

De Revival Fellowship gelooft dat het ware Christendom betekent terug te keren naar de basis principes in de Bijbel. Er mag niets worden toegevoegd of afgedaan van de Bijbel en de ware gelovigen behoren dezelfde ervaringen en manier van handelen te hebben als de eerste gemeente.

Door deze simpele 'geen compromis' aanpak, zijn de Revival Fellowships levendig, ontvangen mensen de Heilige Geest, spreken in tongen en mensen worden genezen en hebben wonderen in hun leven.

U bent uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen

Zondag 14.00 uur en 17.30 uur
Woensdag 19.30 uur



Revival Fellowship Holland
Kromhout 95,
3311RE Dordrecht,
Nederland

Tel. 078 6146 173
Mobiel 06 22 808 977
& 06 53 53 7338

Website: www.revivalfellowship.org/holland