

Antwoord uit Uw eigen Bijbel

Dopen

Matthéüs	3 : 13 - 17
Markus	16: 16
Lukas	7 : 29 - 30
Johannes	3 : 22 - 23
Johannes	3 : 3 - 7
Handelingen	2 : 38
Handelingen	8 : 12
Handelingen	8 : 36 - 39
Handelingen	10 : 44 - 48
Handelingen	18 : 8
Romeinen	6 : 3 - 12
Kolossenzen	2 : 12
I Petrus	3 : 21

De Heilige Geest

Ezechiël	36 : 26 - 27
Joël	2 : 28 - 29
Matthéüs	3 : 11
Markus	16 : 16 - 20
Lukas	11 : 9 - 13
Johannes	3 : 5
Johannes	14 : 16 - 27
Handelingen	1 : 4 - 8
Handelingen	2 : 1 - 4
Handelingen	2 : 37 - 39
Handelingen	10 : 44 - 46
Handelingen	19 : 1 - 6
Romeinen	8 : 1 - 17

Genezing

Exodus	15 : 26
Psalm	103 : 3
Jesaja	53 : 5
Matthéüs	4 : 23 - 24
Matthéüs	8 : 1 - 3
Markus	16 : 17 - 18
Johannes	14 : 12 - 14
Handelingen	3 : 1 - 10
Handelingen	5 : 12 - 16
Handelingen	28 : 8 - 9
I Korinthe	12 : 7 - 11
Jakobus	5 : 14 - 15



Wederkomst van Christus

Joël	2 : 30 - 31	Atoombommen
Daniël	12 : 4	Toename van kennis
Zacharia	14 : 12	Effect van kernoorlog
Matthéüs	24 : 4 - 5	Valse profeten
Matthéüs	24 : 6 - 8	Dagelijks nieuws
Matthéüs	24 : 12	Verharding van de mensheid
Matthéüs	24 : 37 - 39	Onverschilligheid
I Thess.	5 : 3	Valse hoop aangaande vrede
2 Timótheüs	3 : 1 - 4	Normvervaging
2 Timótheüs	3 : 5	Krachteloze kerken

Wat is de Revival Fellowship?

De basis voor wat wij persoonlijk hebben meegemaakt begon zo'n 2000 jaar geleden. In de Bijbel (Handelingen) lezen wij over de eerste gemeenten en hoe zij begonnen zijn. Bij ons is er niets veranderd, we gaan nog steeds uit van dezelfde beginselen. God is ook nog steeds dezelfde, Hij staat nog steeds klaar om een nieuw leven te geven aan een ieder die Hem wil gehoorzamen en volgen.

Wij zijn allen gedoopt door onderdompeling en hebben allen de Heilige Geest ontvangen met het bewijs van spreken in tongen.

Wij ervaren dagelijks dat God geneest, gebeden beantwoordt, huwelijken herstelt, bevrijdt van verslavingen, wonderen verricht en bescherming biedt. Allemaal hebben wij op een gegeven moment onze vooroordelen aan de kant gezet en God de kans gegeven om Zich aan ons te openbaren. Dat heeft Hij gedaan en hoe! Een leven met God is meer dan u zich ooit kunt voorstellen. God is er ook voor u! Geef Hem eens een kans en word ook wederom geboren! (Johannes 3: 1-8).



Revival Fellowship Holland



Bijeenkomsten

zondag	14.00 uur en 17.00 uur
woensdag	19.30 uur
zaterdag	19.30 uur diverse activiteiten

Rotterdam

2e Sint Janshof 16, 3011 SG Rotterdam
Telefoon 010-4141856 & 06-53537338

Dordrecht

Kromhout 95, 3311 RE Dordrecht
Telefoon 078-6146173 & 06-53537338

Almere-Haven

Basisschool De Ark
Middenhof 210, 1354 EV Almere-Haven
Telefoon: 06-24208321 & 06-53537338
woensdag 19.30 uur huisbijeenkomst
voor adres in uw wijk: telefoon 06-24208321

www.revivalfellowship.nl



Edwin van 't Hoff

Ik kan de Heer prijzen dat ik mijn getuigenis kan geven. Voordat ik wederom geboren werd leefde ik een leven waarin drank en drugs aan de orde van de dag waren.

Op een camping, waar ik de beheerder aan het helpen was, kwam ik twee mensen van de Revival Fellowship tegen, die mij het Evangelie vertelden. Nadat zij mij in de Bijbel

Johannes 3 vers 5 hadden laten lezen, wist ik gelijk dat ik gedoopt moest worden en de Heilige Geest moest ontvangen. Ik heb toen een aantal dingen in mijn eigen kracht proberen op te lossen, zoals o.a. stoppen met het roken van softdrugs. Ik vond het hypocriet om deze dingen te doen en dan naar de bijeenkomsten te gaan.

Op een gegeven moment wist ik dat ik gehoorzaam moest zijn aan het Woord van God, anders zou ik er niet bij zijn als Jezus terug komt. Ik heb mij laten dopen door onderdompeling en dezelfde dag ontving ik de Heilige Geest, met het bewijs dat ik in tongen sprak. Mijn leven veranderde acuut. Alle verslavingen waren gelijk verdwenen. Ik ben heel veel Bijbel gaan lezen, die ik van toen af goed begon te begrijpen. Ik heb een aantal genezingen gehad van o.a. keelpijn, een gebroken arm, huiduitslag en langdurige pijn in mijn knieën.

Ik ben blij dat ik in de Bijbel kan zien dat ik in een Gemeente kan zijn met mensen die allemaal wederom geboren zijn uit water en Geest en waar alles in orde is zoals God het wil. Dit geeft mij rust, vrede en 100% zekerheid over mijn toekomst.



Susanne Rajkovic

Voordat ik wederom geboren werd, had ik vele vragen over het leven. Waarom oorlog? Waarom haat? Waarom heb ik geen rust en vrede? Dit gevoel probeerde ik te verdringen door drugs en door veel te reizen. Ik zocht antwoorden in kerken, meditatie en positief denken, maar ik vond geen antwoorden en alles bleef hetzelfde. Op zondag 3 maart 1991 ben ik gedoopt door onderdompeling en

ontving ik de Heilige Geest met het bewijs van spreken in tongen. Mensen van de Revival Fellowship hadden mij deze stappen in de Bijbel laten zien. God vroeg mij mijn oude leven te begraven en met Hem en Zijn Kracht opnieuw te beginnen.

Dat wilde ik heel graag. Ik heb nu een goed geweten, ben vrij van alle verslavingen en heb vrede en rust ontvangen.

Dagelijks zie ik Gods Kracht in mijn leven door tekenen en wonderen. Genezingen van hoofdpijn, keelontsteking, een ingeklemde voet, knieproblemen en rugklachten. Ik heb bescherming, kom nooit iets te kort en heb blijdschap; onafhankelijk van de omstandigheden in mijn leven.

Ik spreek heel graag met mensen om mij heen over Gods Kracht. Ik spreek en God bevestigt dat het waar is. Voor alle mensen geldt hetzelfde: u moet wederom geboren worden. Dat is het begin van alle antwoorden.



Merlyn Alegre Bax

Ik ben gedoopt door onderdompeling op 4 oktober 1998, en ontving de Heilige Geest met als bewijs het spreken in tongen.

Ik was opgevoed als een katholiek en dacht dat ik op de goede manier leefde. Totdat ik op een zondagmorgen door mijn zuster uitgenodigd werd om mee te gaan naar een bijeenkomst

van de Revival Fellowship. Ik dacht; waarom niet? Ik wilde altijd wel meer horen over het woord van God. Ik was naar Jehova Getuigen en Pinkstergemeente bijeenkomsten geweest, maar niemand had mij verteld hoe ik een kind van God kon worden. Totdat iemand van de Revival Fellowship mij dat in de Bijbel liet zien. Ik geloofde dat de Bijbel Gods woord is en heb gedaan wat God van mij wil. Sindsdien is mijn leven totaal veranderd. Dagelijks kan ik de kracht van God in mijn leven zien werken door tekenen, wonderen en genezingen. Er is nu zekerheid in mijn leven. Ook heeft God mij gezegend met een baan, en daar Prijs ik Hem voor. Ik ben blij dat ik gehoorzaam heb en nu een doel in mijn leven heb: het Eeuwige Leven met God.



Otto Visser

Ik ben in 1989 gedoopt door onderdompeling en heb de Heilige Geest ontvangen met het Bijbelse bewijs van spreken in tongen. We hebben heel intensieve maanden achter ons. In het kort wil ik vertellen wat er is gebeurd. Al in het begin van het jaar 2004 ontdekte ik, dat een van mijn klieren in mijn nek begon op te zwellen. Ik wist wat

het was: lymfeklierkanker. Negen jaar geleden begon het op de zelfde manier. In die tijd werd ik na behandeling in het ziekenhuis, naar huis gestuurd met de mededeling "wij kunnen u niet meer helpen". Toen heeft de Heer mij genezen. Deze keer ging ik niet naar de dokter, ik vertrouwde erop dat de Heer de situatie geheel onder controle had. In augustus 2004 was de zwelling overduidelijk en mensen waren geschokt als ze het zagen. Het gezwel groeide buiten alle proporties. In de maanden sept-okt-nov werd ik heel ziek, niet in staat zijnde om ook maar iets anders te doen dan zitten en bidden. Mijn hoofd was zijwaarts gebogen en ik kon niet praten, slapen of lopen. Ik verloor 38 kilo aan gewicht en ik moest bij alles geholpen worden. Toch heb ik geen bijeenkomst hoeven te missen, prijs de Heer. Soms moesten ze me bijna dragen, maar toch was ik er, en kwam altijd beter weer thuis, opgebouwd. Eind november 2004 was het gezwel zo groot als een watermeloen van 25 cm doorsnee, snij daar 1/3 uit en zet het op je nek!

Begin december heb ik besloten om naar de dokter te gaan. De dokter was geschokt en gaf mij niet veel hoop. Hij had nog nooit eerder zo iets gezien. Hij stelde mij een "beslissingsmaker" voor, 6 heel zware chemo-kuren, elke 2 weken. "Overleef of ga dood" was de boodschap. Wachten betekende sowieso dood gaan, dus nam ik de eerste behandeling, nog steeds vol vertrouwen. Werd heel erg ziek, maar overleefde. Drie dagen na de eerste kuur, verdween het gezwel totaal in één dag, van 's morgens tot 's avonds, weg! (vergeet niet, er was uitgerekend dat het ongeveer 6kg zwaar was!). De volgende dagen waren geweldig. De Heer aan het werk zien is geweldig. De dokters konden het niet geloven, totdat ze het zelf zagen. Dokters van twee ziekenhuizen hebben vergaderd over wat er is gebeurd. Een injectie is geen kuur en in alle gevallen is een volledige kuur alleen kanker vertragend.

Dus je kunt je wel voorstellen hoe dankbaar wij onze grote God zijn, en wij willen aan iedereen duidelijk maken, GOD BESTAAT en JEZUS LEEFT, en doen grote wonderen in het leven van Gods kinderen! PRIJS DE HEER!